

Herinneringslicht

Een persoonlijk herinneringslicht

Het aansteken van een kaarsje voor een overleden dierbare werkt troostend. Een kaars is een veelzeggend symbool: het symboliseert liefde, licht en warmte.

Veel mensen branden graag kaarsen als een bemoediging, een moment van meditatie of om je verbonden te voelen met een ander.

Wilt u een herinneringslicht cadeau doen?

Neem contact met ons op en graag regelen wij dit voor u. Het herinneringslicht is gemaakt van glas en ca. 8 x 8 x 8 cm groot en wordt voorzien van elementen van de rouwkaart.



Dunweg

Dunweg Uitvaartzorg

Postbus 189

2130 AD Hoofddorp

023 - 563 35 44

könst & dunweg

spierings & dunweg

van der putten & dunweg

info@dunweg.nl | www.dunweg.nl